



Protestantse Gemeente
Beetsterzwaag / Olterterp

PROGRAMMA

Oktober - November - December

Vorming & Toerusting

Kerk in het Dorp

De Protestantse gemeente Via Pacis biedt als kerk in het dorp een activiteitenprogramma aan, met als doel elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren.

Een programma dat raakt aan levensvragen en zingeving.

Er is een divers aanbod. Kom gerust langs op de koffieochtenden, naar een film, naar lezingen, vieringen, muziek, de vier meditatie-avonden, een boekbespreking, enz.

Van harte welkom!

Een Nieuw Seizoen

Vorig jaar kwamen wij door Covid 19 niet eens aan een programma toe. Dit nieuwe seizoen beginnen we enthousiast en hoopvol aan een nieuwe reeks van activiteiten. We hebben er voor gekozen geen activiteitengids uit te geven met een jaarprogramma, maar een kleine brochure per drie maanden. We kozen voor november het thema 'De hongerigen voeden', als één van de zeven werken van barmhartigheid. Het is op allerlei manieren te interpreteren en smaakt hopelijk naar meer.

Hier vindt u de korte inhoud van het hele programma voor de maanden oktober, november en december 2021. Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website www.viapacis.nl

De activiteiten worden gehouden óf in de St. Martenskerk óf in de Ontmoetingskerk.

De ruimten zijn coronaproef en ingericht op 1.5 meter. Het aantal plaatsen per activiteit is helaas door de coronamaatregelen nog beperkt.



Oktober

Kom mar even del foar in praatsje

Woensdag 6 oktober / 20 oktober /
3 november / 17 november en
8 december. 10.00-11.30 uur
Ontmoetingskerk



Precies zoals het er staat; kom maar langs voor een praatje en een kopje koffie of thee. Gewoon voor een ontmoeting, om elkaar weer even te zien en te spreken. Welkom!

U kunt zich opgeven, bij Engelen Heeringa (0512-383213) of per email: berg80heer@ziggo.nl

“ik geloof wel wat.....”

Woensdag 6 oktober
20.00-21.00 uur - Ontmoetingsruimte

IK GELOOF
GELOOF
IK

Loeje

Heb je dat ook wel eens, dat je denkt, wat geloof ik eigenlijk? Ooit van huis uit meegekregen, naar de kerk gegaan enzo, maar nu... Ik geloof niet meer zo, geloof ik. En die bijbel daar heb

ook niet zoveel mee. Laat staan met God, met Jezus en al die verhalen. Wie daarover meer wil weten, aan de hand van teksten, muziek, beeld, kunst of verhalen is van harte uitgenodigd. Samen met anderen ontdekken wat je wel of niet gelooft, daar gaat het over. Op deze avond kijken we of we er verder over door willen praten.

Opgave bij ds. Bart Elbert (06-18228894)
of per email: abelbert@planet.nl

Boekbespreking 'Zonder Tora leest niemand wel'

Donderdag 7 oktober / 28 oktober /
18 november en 9 december
20.00 - 21.30 uur Ontmoetingsruimte

Iets over Jezus willen weten is ook iets van zijn joodse achtergrond leren kennen om hem te begrijpen. In de vorige eeuw schreven Will J. Barnard en Peter van 't Riet daarover een boek, waarin zij pleiten voor een joodse leeswijze van de evangeliën. We zullen er enkele hoofdstukken uit lezen. Omdat het boek niet meer te koop is, worden de te lezen hoofdstukken beschikbaar gesteld.



Opgave bij ds. Bart Elbert (06-18228894)
of per email: abelbert@planet.nl

Lezing over de joodse feesten: Het Loofhuttenfeest

Donderdag 14 oktober
20.00-21.30 uur - Ontmoetingsruimte

In een mensenleven kennen wij onze viermomenten. Momenten om even bij stil te staan, samen met anderen je geboortedag vieren bijv. Binnen alle religies komen viermomenten voor. Kerst, Pasen Pinksteren kennen wij allemaal. Maar hoe zit het met bijv. de joodse feesten. Vanavond een inleiding over het Loofhuttenfeest, dat van 20-27 september op de joodse feestkalender stond. Het gaat om het ontstaan, wat wordt er gevierd en hoe?

Opgave bij ds. Bart Elbert (06-18228894)
of per email: abelbert@planet.nl



De dag van de Stilte

Zondag 31 oktober
15.00-17.00 uur - St. Martenskerk
(+ stiltewandeling)

De Dag van de Stilte is een landelijk initiatief om bewust stil te staan bij het belang van stilte voor onze kwaliteit van leven. Stilte is universeel, is van niemand en van ons allemaal en verbindt mensen met elkaar. Wij doen graag mee aan de Dag van de Stilte. De kerk is die dag van 15.00-17.00 uur open voor iedereen die even de stilte wil ervaren. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Wie wil kan meedoen aan een stiltewandeling vanaf de St. Martenskerk aan de Van Lyndenlaan.

Opgave bij ds. Bart Elbert (06-18228894)
of per email: abelbert@planet.nl

November

Allerzielen: Steek een lichtje aan in de St. Martenskerk, 14.00-19.00 uur

Dinsdag 2 november

Vandaag wordt er wereldwijd Allerzielen gevierd. Een dag om te gedenken en stil te staan bij de mensen die wij missen, die niet meer in ons midden zijn. Wij openen op deze dag de deuren van de St. Martens-Dorpskerk; van 14.00 - 19.00 uur. Voor een ieder die dat wil is er gelegenheid om aan te steken. Een lichtje voor iemand anders, om een overleden dierbare te gedenken of een lichtje tegen het duister.

Opgave vooraf is niet nodig.
Kom gerust binnen.



Mediteren kun je leren

Woensdag 3 november / 10 november / 17 november / 24 november
20.00-21.30 uur - Ontmoetingskerk

Mensen hebben het altijd al gedaan. De stilte opzoeken.

Niet om aan de werkelijkheid te ontsnappen, maar om te stoppen met al het druk zijn en in stilte te leren kijken. Met milde open aandacht. Meditatie kun je beschouwen als het middel of de techniek om stil te worden en in jezelf te keren. In aansluiting bij de Dag van de Stilte zijn er vier avonden in november om op verhaal te komen, bij jezelf, bij de ander, bij de Ander, de Bron van het bestaan. Wij putten uit de eeuwenoude spirituele tradities van kloosters. Ds. Bart Elbert verzorgt deze avonden.



Opgave bij ds. Bart Elbert (06-18228894)
of per email: abelbert@planet.nl

Thema van de maand

Voor november hebben we gekozen voor het thema 'De hongerigen voeden': één van de zeven werken van barmhartigheid.

Filmavond: Groen Goud

Donderdag 11 november
20.00- 22.00 uur - Ontmoetingskerk

Groen Goud laat zien dat het mogelijk is de aarde te vergroenen. De documentaire werd beloond met een Prix Italia. De documentaire laat zien hoe onvruchtbaar geworden gebieden in Jordanië, China, Rwanda en Ethiopië nieuw leven zijn ingeblazen. Het is mogelijk om de aarde opnieuw te vergroenen.

Opgave bij Oege Kooyker (06-15682764)
of per email: nummer29@gmail.com

Filmavond: **Babette's Feast**

Donderdag 25 november

20.00- 22.00 uur - Ontmoetingskerk



Op een stormachtige nacht in 1871 zoekt de Franse vluchtlinge Babette onderdak in een dorpje op het ruige Deense Jutland. De dorpsbewoners zijn strikte Lutheranen en leiden een uitermate sober leven.

Toch lukt het de Française langzaam maar zeker om zich te integreren in de gemeenschap.

Opgave bij Oege Kooyker (06-15682764)
of per email: nummer29@gmail.com

Kloosterpad



De paden op de lanen in, wat deden we het graag. Tot anderhalf jaar terug we plotseling in een onwerkelijke situatie terecht kwamen.

De sneltrein werd paard en wagen, de wereld vertraagde.

Gelukkig mogen we steeds meer.

Of we in het najaar alweer verder kunnen met het Kloosterpad is nog de vraag, misschien wat dichterbij huis.

MAAR WANDELEN GAAN WE 😊

Ik hoop jullie dan weer te zien.

Wil je graag meewandelen, geef je dan nu alvast op.

Per mail: awalburg@hotmail.com

Open kerk

Iedere zondagavond van 19.00 - 20.00 uur.

De St. Martenskerk (dorpskerk) is iedere zondagavond open van 19.00-20.00 uur. Een plek voor stilte, licht, muziek of een kaarsje. Een plek om even op adem te komen.

Opgave is niet nodig.
Kom gerust binnen.



Adressen

Ontmoetingskerk

Achter de Hiemen 41

9244 BP Beetsterzwaag

St. Martenskerk (Dorpskerk)

Van Lyndenlaan 5

9244 BV Beetsterzwaag



Het uitgebreide programma met data kunt u vinden op de website van de gemeente: www.viapacis.nl