

Nieuwsbrief van zondag 19 maart 2023

ORDE VAN VIJEN op zondag 19 maart 2023 – 4^e van de 40 dagen - zondag Laetare – verheug u.

Ontmoetingskerk - Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag - Olterterp

Organist: Geert Zigterman - Voorganger: ds. Bart Elbert

Met aandacht voor Amnesty International

Orgelspel – Welkom - Paaskaars wordt aangestoken - Zingen: Lied Iona: 1 en 2. Zing voor Gods licht (Mel. 'Lof zij de Heer) - Stil moment - Onze Hulp en Drempelgebed - Lied 25 A - Kyriëgebed - Symbolisch moment - ROND HET WOORD – Gebed - Lezing Tenach: 1 Samuel 16: 1-13 - Lied 612 - Evangelielezing: Johannes 9: 1-13 - Lied 1005: 1,2 en 5-Filmpje – Overdenking – Muziekmoment - Lied 973 - GEBEDEN EN GAVEN - Aandacht voor de gaven - Dankgebed en Voorbede – Stille – Onze Vader - Slotlied 977: 1 en 3 - Zegen.

Amnesty

Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. Wij kunnen deze mensen moreel ondersteunen door het sturen van een kaart, zodat zij hun werk voort kunnen zetten.

Aanstaande zondag liggen er kaarten en enveloppen klaar, die u mee kunt nemen om naar een mensenrechtenverdediger te sturen of iemand die een onrechtvaardige straf uitzit, waarbij bijvoorbeeld een bekentenis is verkregen door marteling. Beschrijvingen van de persoon liggen klaar. Het gemakkelijkst is het om de daar vermelde korte voorbeeldgroet te gebruiken, met uw naam en land. Maar een persoonlijke wens is ook welkom.

Onderstaand bericht geeft aan hoezeer de kaarten gewaardeerd worden!

"Ik wil jullie ontzettend bedanken! Weet dat de kaarten en brieven die jullie schrijven hun weg blijven vinden naar misschien wel de donkerste plekken op aarde. Als ik me wanhopig voel, geeft het zien en lezen van de kaarten mij ontzettend veel steun.

Het idee dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om mij een persoonlijke, handgeschreven kaart te sturen, is voor mij als een kaars die licht biedt in het donker. Ga er mee door, want het helpt echt!"

Sirikan (June) Charoensiri, advocaat en mensenrechtenverdediger uit Thailand

Dit jaar is er in Beetsterzwaag geen collecte geweest voor Amnesty, omdat er dit jaar geen coördinator is. Wilt u toch een bijdrage overmaken, dan wijzen we u op de mogelijkheid om dat eenvoudig via de website te doen. Dit kan op de site van Amnesty www.amnesty.nl via de knop Doneer bovenin het scherm. Het bedrag kunt u zelf invullen, net als dat u bijvoorbeeld eenmalig wilt doneren.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. De Boer.

Digitale collecte

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de **Diaconie: Protestantse Kerk Missionair Werk**

1/3 voor de **Kerk**

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving.

Toelichting collecte Zondag 19 maart

40dagentijdcollecte Protestantse kerk

Missionair Werk

Ontdekken in Kliederkerk.

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd

Thema Veertigdagentijd: "UIT LIEFDE VOOR JOU" .
19 maart 2023 Vierde zondag op weg naar Pasen.
<i>Hoe belangrijk je geloof voor je is? Soms moeilijk onder woorden te brengen. Je kunt terugschrikken als je bevroegd wordt over wat God of Jezus in jouw leven voor je betekent.</i>
De symbolische schikking toont:
Open ogen Zien, kijken, gezien worden Wie ben jij? Gevonden?

Inloopmiddag Boekehiem

Zondagmiddag 19 maart is er vanaf 14:30 uur weer een Inloopmiddag voor ouderen in Wooncentrum Boekehiem. Gezellig bij elkaar zijn onder het genot van thee/koffie en fijne gesprekken. De middag duurt tot 17:00 uur. Voel u welkom, we zien u graag! Opgeven is niet nodig, u kunt zo binnenlopen :-)
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact met één van ons opnemen.
Tot ziens! Meta (38 21 01), Jetty (38 16 44) en Lokke (38 26 22)

Voor de eerstvolgende ViaVia kunt u kopij insturen tot maandag 20 maart. Bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl. Of in de brievenbus van de Ontmoetingskerk. Dit nummer loopt van zondag 9 april (Pasen) tot en met 14 mei.

Wat gaan wij doen deze week?

22 maart: Ontmoeting nieuw ingekomen leden - Ontmoetingsruimte 20.00 uur

22 maart: Halfuur Open Sint Martenskerk- 19.00-19.30 uur

23 maart: Bibliodrama - Ontmoetingsruimte- 20.00 uur

NIEUW in Beetsterzwaag?

Bent u nieuw in Beetsterzwaag komen wonen of voelt u zich nog nieuw in onze gemeente?

Woont u al een aantal jaren in ons midden, en was er i.v.m. corona indertijd of anderszins geen avond georganiseerd? We halen nu al die "geen- avonden" in door u en jou van harte uit te nodigen voor een ontmoetings-/kennismakingsavond op woensdag 22 maart. Van harte welkom op deze eerste dag van de lente om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte.

Graag aanmelden bij: Inge Hovinga tel. 06-40743561 of ingehovinga@hotmail.com

Indien nodig regelen wij vervoer voor u.

Met hartelijke groet, Inge, Hennie en Bart

40 dagetijd: Open Kerk halfuur in de Sint Martenskerk met Vocalibre

De liturgische commissie organiseert weer "Halfuren." Even een moment van bezinning van één van de kruiswoorden. Op woensdag 22 maart van 19.00-19.30 uur is het thema: *Verlangen*. N.a.v. van het 5^e kruiswoord: *Ik heb dorst!* Een half uur met liederen, met het aansteken van lichtjes, een gebed, stiltes en met elkaar in gesprek rond een thema. Vanavond zingen enkele leden van 'Vocalibre' voor en met ons.

Bezorgen Mededelingenblad (fiets je fit :-)

Eind maart stoppen Henk v/d Velde en Geert Weidenaar met het, inmiddels al jarenlang, wekelijks rondbrengen van het papieren Mededelingenblad bij mensen die geen computer hebben of er niet goed mee overweg kunnen. Het betreft zo 'n 30 adressen verspreid over heel Beetsterzwaag op de vrijdagmiddag vanaf ongeveer 14:30 uur.

Wie kan dit **vanaf vrijdag 7 april** van hen overnemen? Mocht je toch altijd al van plan zijn wat vaker een rondje te willen gaan fietsen dan is dit dé gelegenheid! Én je maakt ook nog eens de ontvangers blij :-)

Wanneer er zich twee melden dan is dat slechts 15 stuks per persoon. Bij meer aanmeldingen kan er zelfs ook nog een rooster gemaakt worden. We horen het graag!

Marten Postma, marten.postma@viapacis.nl, Tel. 382991

Lokke Bijma, lokkewinske@hotmail.com, Tel. 382622

Kledingbeurs

Op zaterdag 1 april wordt weer de kledingbeurs georganiseerd in Nij Beets. Onze gemeente werkt hieraan graag mee.

Van **dinsdag 21 tot dinsdag 28 maart** kunt u bruikbare kleding brengen naar mevr. A. Piebenga, Van Lyndenlaan 4, tel. 381627 of dhr. A. van der Meulen, Vrijburgstrjitte 17, tel. 382033.

Ook zijn vrijwilligers voor het sorteren van kleding welkom in de Rank, Prikkewei 35 te Nij Beets. Dit kan op **woensdag 29 maart** van 19.00 - 20.45 uur en op **donderdag 30 maart** vanaf 13.30 uur – 20.45 uur.



Palmzondag 2 april

Om alvast te noteren: op deze zondag gaan we weer creatief.

De voorbereidingen zijn in volle gang, hoeveel palmpaasstokken hebben we nodig?

En hoeveel broodhaantjes worden er gebakken? En is er buxus? En slingers om alles te versieren? We gaan het zien! We nodigen van harte de kinderen uit om mee te doen.

Noteer alvast de datum: zondag 2 april – 9.30 uur – De Ontmoetingskerk.



Op 9 april staat het paasontbijt klaar!

Voorafgaand aan de Paasviering op eerste Paasdag nodigen wij eenieder van harte uit voor het paasontbijt. Een uitnodiging om elkaar feestelijk te ontmoeten en met elkaar te ontbijten. Wij beginnen rond 8.45 uur en de viering zal wellicht later beginnen dan 9.30 uur. Van harte welkom, aan de ontbijttafel van samen. Om te weten hoeveel eieren er gekookt en hoeveel brood er moet worden gekocht is vooraf aanmelding noodzakelijk.

Dat kan per mail: koster.kuiken@viapacis.nl En via de inschrijffijl in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden z.s.m. en tot *uiterlijk woensdag 5 april*.

En verder nog?

De voorbereidingen zijn gestart om een Paaswandeling te houden door de wijk van school naar kerk en via huis en huis naar thuis. In de stille week en tijdens de paasdagen te wandelen en het paasverhaal te beleven. Met behulp van QR-codes de route volgen en je laten verrassen. Wordt vervolgd....

Koper poetsen in St. Martenskerk

Afgelopen woensdag is het koper gepoetst door een enthousiaste groep vrijwilligers, waaronder ook iemand die dit al 40 jaar doet. Er staan een paar foto's op de website. U vindt het bij de knop Nieuws en dan Fotoalbums. Het resultaat moet u zelf maar komen bekijken in de st. Martenskerk!