

ORDE VAN VIEREN Zondag 11 februari 2023 om 09.30 in de Ontmoetingskerk .

Voorganger: ds. J. van den Herik

Welkom, lied: Psalm 93, Votum en groet, Drempelgebed, Lied 928 1: voorganger, 2 en 3 gemeente, Gebed, Lied 302: 1 en 2, Kindermoment, Eerste lezing: Jeremia 7:3-7, Zingen: Lied 275, Tweede lezing: Mattheus 5: 17 - 20 (NBG vertaling), Zingen: Lied: 317: 3, Preek, Meditatief muziekmoment, Zingen: Lied: 527, Danken; voorbeden; stil gebed; gezamenlijk Onze Vader, Aankondiging collecte, Slotlied: Lied 1009, Zegen.

Digitale collecte Zondag 11 februari 2024

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de **Diaconie: Collecte Kerk in Actie - Noodhulp**

1/3 voor de **WereldDiaconaat**

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Toelichting collecte :Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/griekenland

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. en mevr. van Hall.

Crea-en inspiratiemiddag.

Welkom op Valentijnsdag 14 februari 2024 in de Ontmoetingsruimte van 14.00 – 16.00 uur.

Deel de liefde voor creatief bezig zijn en kom gezellig langs.

Met vr. gr. Pietrik Spoelstra.

Ionaviering

Op 11 februari zal om 19.00 een Ionaviering worden gehouden in de Ontmoetingsruimte. Dit vanwege de werkzaamheden in de Martenskerk.

Iona is een klein eiland in Noordwest Schotland ten westen van het grotere eiland Mull. In 563 kwam Sint Columba met 12 volgelingen naar het eiland en stichtte er een abdij. Hier vandaan werd het christendom verspreid over Schotland. In 1203 werd er ook een Benedictijnse abdij gesticht.

Circa 60 Schotse koningen vonden er hun laatste rustplaats.

Staf, vrijwilligers en gasten zorgen voor onderhoud van abdij en de diensten. Vanuit Nederland wordt er jaarlijks een reis georganiseerd voor een kleine groep...max 8 personen.

Er wordt in de vieringen daar veel gezongen. In ons liedboek zijn er maar liefst 27 liederen uit Iona opgenomen. De meeste liederen zijn geschreven door John Bell en een gedeelte is vertaald. De melodieën hebben vaak een Keltische oorsprong. Wij hopen samen met U er een mooie viering van te maken.

Namens de liturgie commissie ; Willem Zijlstra

In de ViaVia stond nog de aankondiging van de 'Bibliodrama' avonden. Zoals al vermeld in de vorige Nieuwsbrief gaan deze avonden helaas niet door Dit geldt ook voor de avonden 'Verhalen vertellen'