

13 april 2025

Orde van dienst om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk

Zondag 13 april 2025, Palm- en Passiezondag

Voorganger: Ds. Hester Wouda - Organist: Teun van der Kooij

Kindernevendienst – Palmpassen stokken maken

Orgelspel - Welkom - Zingen: 552 - Bemoediging en groet – Drempelgebed - Zingen: Psalm 24:1-3 - Kyriëgebed - Zingen: 547:1-3 - Gebed van de zondag - Zingen: Psalm 24:4 en 5 - Lezen: Lucas 19:28-44 - Zingen: 'De lof, de eer, de glorie', uit: 'Het liefste lied van overzee' - Lezen: Filippenzen 2:5-11 - Zingen: vervolg 'De lof, de eer, de glorie' – Overdenking – Orgelspel - Voorbeden, afgewisseld met 267B - Stil gebed en Onze Vader - Optocht van de kinderen in de kerk, ondertussen zingen: 555 'Dans en zing' - intochtlied: 556:1, 2 en 5 – Zegen - Orgelspel



Glasraam in de kerk van de verzoening, Taizé

Digitale collecte Zondag 13 april

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Diaconaal quotum

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Diaconaal quotum

Dit is een verplichte bijdrage per gemeentelid die jaarlijks van de diaconieën gevraagd wordt.

Het geld is nodig ter dekking van de kosten die gemaakt worden door de kerkelijke vergaderingen in Nederland.

Zoals voor de *generale synode*, de 'kerkenraad' voor de gehele kerk in Nederland. En voor de *classicale vergaderingen*.

Bloemschikking 13 april 2025 6^e zondag Veertigdagentijd

Kerntekst: 'Dit is mijn lichaam' / 'Dit is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt'

Het laatste avondmaal, de Pesachmaaltijd waarin Jezus een nieuwe betekenis geeft aan brood en wijn: mijn lichaam, mijn bloed

Bij de schikking: Op deze palmzondag staat Pesach centraal, de maaltijd van de Heer die wij vieren met brood (aren) en wijn (druiven). Verse palmtakjes staan aan de voet van het kruis als verwijzing naar de toekomst die komen gaat.

Meditatieve tekst: Broodaren en wijndruiven, genadetekenen bij het kruis, juichende palmtakken hosanna!

13 april 2025

Palmpasen stokken versieren

Zondag 13 april gaan we Palmpasenstokken versieren! We beginnen meteen in de consistorie, zodat we genoeg tijd hebben om een mooie optocht te lopen aan het einde van de dienst. Neem je vrienden, vriendinnen, buurkinderen ook mee, dan maken we er een mooi feest van!

Annemarie Jelsma, Marta Boonstra en Hester Wouda



Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 13 april gaat naar Benno Heuven.

Van de predikant



Na de 'lintjesrel' hebben zich meer mensen aangemeld om vrijwilliger te worden las ik vorige week. Nadat minister Faber had geweigerd te tekenen voor lintjes voor vrijwilligers die voor het COA werken, meldde NLvoorelkaar drie keer zo veel aanmeldingen. Dat vond ik toch een beetje een 'Paasbericht' te midden van nieuws waar je niet altijd vrolijk van wordt.

Zondag vieren we Palm- en Passiezondag, waarin we ook al een beetje de vreugde van Pasen vieren, maar in de naam klinkt ook Goede Vrijdag door. Deze twee kanten komen mooi terug aan het einde van lied 556: 'heden hosanna, morgen kruisig Hem!' Zo markeert deze zondag overgang naar de Stille Week. We lezen het verhaal over de intocht uit Lucas. Als Farizeeën Jezus vragen de mensen te berispen die 'Hosanna' roepen, zegt Jezus: 'als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.' De Paascyclus heeft dit jaar als titel 'stenen breken', naar een gedicht met de zin 'water zal de stenen breken'. Zo gaan we komende week op weg naar Pasen, met het vooruitzicht dat de steen zal worden weggerold. Dood zal wijken voor leven!

Hester Wouda

Kindernevendienst

- Zondag 13 april – Palmpasen stokken maken
- Zondag 18 mei – Binnen en buiten de lijntjes kleuren

13 april 2025

Palmpasen

Het zou heel mooi zijn als we met een groep vrijwilligers de Paasattenties weer kunnen bezorgen dit weekend. Te beginnen op zaterdag, dan hebben wij voor veel adressen een bloemetje en het blad Open Deur klaar staan. Zou het lukken om tussen 10.30 en 12.00 u. langs te komen bij de kerk (jeugdhonk)? Wij hopen op veel hulp van mede-gemeenteleden, zodat de diakenen niet met een hele voorraad blijven zitten.

Alvast bedankt namens het team van diakenen,
Johan van den Berg, tel. 0512 383213

Op 20 april staat het paasontbijt klaar!

Voorafgaand aan de Paasviering op eerste Paasdag nodigen wij eenieder van harte uit voor het paasontbijt. Een uitnodiging om elkaar feestelijk te ontmoeten en met elkaar te ontbijten. Wij beginnen rond 8.45 uur en de viering zal wellicht iets later beginnen dan 9.30 uur. Om te weten hoeveel eieren er gekookt en hoeveel brood er moet worden gekocht is vooraf aanmelding noodzakelijk.

Dat kan per mail: diaconie@viapacis.nl of via de inschrijffijst in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 17 april.



Ontmoetingsmiddag

Wees welkom voor een ontmoeting!

Samen een bordspel doen en tijd voor een gesprek met een kop koffie of thee.

Ook is er ruimte om bezig te gaan met uw eigen handwerkproject, neem het mee en ga creatief bezig.

Graag uw favoriete bordspel meenemen, dan kunnen we dat spel gaan spelen.

Hopelijk heeft u er zin in om elkaar weer te ontmoeten.

Data - Woensdag 16 april 2025.

Tijd - 14.00 - 16.00 uur.

Plaats - Ontmoetingsruimte in de Ontmoetingskerk, Achter de Hiemen 41, ingang Vlaslaan.

via A4

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Beetsterzwaag / Olterterp

13 april 2025



Diensten in de Stille Week 2025:

- Witte Donderdag 17 april 19.30 uur
- Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur (met Vocalibre)
- Paaswake 19 april 22.00 uur

Collectedoelen:

- Witte Donderdag: Diaconaal werkende instellingen in regio/ provincie
- Goede Vrijdag: geen collecte
- Paaswake: Kerk in actie, Noodhulp

Paascyclus: liedboek mee

De diensten in de Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) vieren we in de Martenskerk. Er zijn liedboeken aanwezig, maar waarschijnlijk niet helemaal genoeg voor iedereen, dus als je eraan denkt is het fijn als je je eigen liedboek mee kunt nemen!