

Nieuwsbrief van zondag 20 november 2022

Als gemeente komen wij deze zondag bijeen om hen die het afgelopen jaar zijn overleden te gedenken.

In deze gedachtenisviering steken wij een kaars aan en noemen hun namen.

Voor hen die dat willen is er gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken.

ORDE VAN VIJFEN op zondag 20 november 2022 - de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Gedachteniszonntag in de Ontmoetingskerk -Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag -Olterterp

Organist: Willem Zijlstra – met medewerking van cantorij olv Jan Andries Dijkstra

Voorganger: ds. Bart Elbert

Orgelspel- Welkom- Psalm 139: 1 en 2-Aansteken van de Paaskaars- Zingen: Lied: 500: 5 Stilmoment-Onze

Hulp en gezongen drempelgebed: lied 298 cantorij en allen- lied 362: 1 en 2- Gebed om ontferming, voor de

nood van de wereld- Lied 713: 1 ,2 cantorij -3 HET WOORD- Lezing: Psalm 121- Cantorij: Klankresten van een

onvoltooid verhaal-Lezing: enkele verzen uit 1 Korinthe 13 -Lied 636(melodie Psalm 118) Overdenking. Lied

283in wisselzang – GEDACHTENIS- Inleiding- Lied 731: 1 cantorij,2 en 3-.Wij gedenken – Gedicht – een

lichtmoment - cantorij: Lied 602- samen. Lied 139d-Stilte-.GEBEDEN EN GAVEN- Voorbeden – dankgebed-

stille - onze vader- Lied 91 A: 1 cantorij, 2, 3 -Zegen- Orgelspel

Digitale collecte

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de **Diaconie**: pastoraat

1/3 voor de **Kerk**

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving.

ViaVia nummer 6 van 2022 komt uit in de eerste week van december. De deadline voor de kopij is **aanstaande maandag 21 november**. Dit ontvangen we graag digitaal via de mail: kerkblad@viapaxis.nl, of in de brievenbus van de kerk, Achter de Hiemen 41.

Wat gaan wij doen volgende week (activiteitenoverzicht)

Dinsdagmiddag 22 november om 15.30 uur kijken wij naar het laatste deel van de BBC documentaire over het Jodendom.

Woensdagochtend 23 november komen wij om 10.00 uur bijeen met de bezoekersgroep in de Ontmoetingsruimte

Woensdagavond 23 november overleg: Wat gaan wij doen met kerst? 20.00 uur Ontmoetingskerk

Donderdagavond 24 november lezen wij verder in het boek "God en ik" – hoofdstuk 3

Zondagavond 20 november: Open Kerk met klankschalen

Iedere zondagavond van 19.00-20.00 is er in de St.Martenskerk gelegenheid om even binnen te komen voor een meditatief moment. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken. Vaak klinkt er zacht passende muziek soms afgewisseld met stiltes. Ook zijn er andere vormen denkbaar. De liturgiecommissie "Via Pacis " nodigt een ieder van harte uit voor zondag 20 november a.s. Dan zullen verschillende klankschalen de stiltes afwisselen. Het zal niet een concert zijn, immers de klankschalen helpen ons om de stiltes te verdiepen. Van harte welkom

Inloopmiddag Boekehiem

Zondag 20 november van 14:30 - 17:00 uur is de eerstvolgende Inloopmiddag voor ouderen in Boekehiem. Van harte welkom! Meta, Jetty en Lokke (382622)

Aan de viertafel : Zicht op licht - Chanoeka

Ontmoetingskerk Dinsdag 13 december .20.00-21.30 uur

Het christendom viert in de donkerste maand van het jaar het feest van het licht: Kerst. In december vieren de joden ook een lichtfeest: Chanoeka, dit jaar van maandag 19 t/m 26 december. Beide feesten staan los van elkaar. We maken kennis met dit joodse feest, haar ontstaan en gebruiken-

Ook meedoen? Info ? abelbert@planet.nl of 06 18 22 88 94

Voorankondiging AndersDanViering 27 november met verhalenverteller Kees Posthumus

Rond ons jaarthema 'Aan Tafel!' zal verhalenverteller Kees Posthumus zijn medewerking verlenen.

In de viering worden, omlijst met liederen en Bijbelteksten, drie maaltijdverhalen uit de Bijbel vroom en vrolijk opnieuw verteld. 'Hapje van de appel' vertelt hoe het leven van de eerste twee mensen compleet verandert als ze een hapje van een appel nemen. In 'Vijf broden en twee vissen' vertelt het jongetje Levi hoe hij met zijn vader naar het meer van Galilea gaat, waar Jezus een verhaal vertelt en een wonder doet.

In 'Naar Emmaus' vertellen twee leerlingen van Jezus over hun wandeling, van Jeruzalem naar Emmaüs, het dorp waar ze wonen. Plotseling komt er iemand met hen meelopen, een bijzondere gast aan tafel.

Kees Posthumus is verhalenverteller. In voorstellingen en vieringen wil hij met verrassende opnieuw vertelde Bijbelverhalen zijn publiek vermaken, verrassen en inspireren.

Van harte welkom!



Open Kerk

Iedere zondagavond van 19.00-20.00 is er in de St.Martenskerk te Beetsterzwaag gelegenheid om even binnen te komen voor een meditatief moment. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken. Vaak klinkt er zacht passende muziek soms afgewisseld met stiltes. Ook zijn er andere vormen denkbaar. Op zondag 20 november 2022 bijvoorbeeld, zullen verschillende klankschalen de stiltes afwisselen. Het zal niet een concert zijn, immers de klankschalen helpen ons om de stiltes te verdiepen.

De liturgiecommissie Via Pacis nodigt u hierbij van harte uit.

Begroting 2023

Bijgaand de begroting 2023 met toelichting en bijbehorend verslag. De volledige stukken kunnen op verzoek worden toegestuurd. Uw verzoek graag richten aan: cvkpenningmeester@viapacis.nl

Aldaar kunt u vóór 1 december 2022 uw eventuele opmerkingen indienen.