

10 mei 2026

**Orde van dienst van zondag 10 mei 2026 in de Ontmoetingskerk; All inclusive viering voor alle leeftijden.
9.30 Uur koffie, thee en limonade - 10.00 uur viering.**

Vorbereiding: Annemarie Jelsma, Baukje Groothof, Janna Rijpstra, Marta Boonstra en Hester Wouda.
M.m.v. de cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra. *Verbondenheid: de wijnstok en de ranken*

Welkom - Zingen: 'Welkom, welkom iedereen' – Openingsgebed - Warming-up - Zingen: 'Een liedje voor U' Marcel & Lydia Zimmer (met cantorij) - Bijbelverhaal: Johannes 15: 1-8 - Zingen: 923 – Verwerking - Cantorij zingt: 'Grenzeloos zal ik zijn' (Job de Bruijn) - Collectedoelen en Rainbow - Gebeden, ondertussen zingen: 598 - Onze Vader zingen: 'God fan fier en hein ús Heit' - Parachutezegen: God zal met je meegaan.



Digitale collecte zondag 10 mei

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Werelddiaconaat

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Moldavië (2026-4) - Kinderen en ouderen worden gezien

Moldavië is het armste land van Europa. Door werkloosheid en armoede werkt een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg thuis.

Meer lezen? [Kerkinactie.nl/moldavië](https://kerkinactie.nl/moldavië)

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevr. U. van Pijkeren-Doesburg.

10 mei 2026

Van de predikant

Onze wijnrank gaf het afgelopen jaar geen enkele druif. Het jaar daarvoor kwamen er nog wel trossen aan, maar door een of andere ziekte werd dat uiteindelijk niets. Nu begint hij net weer uit te lopen. Een vriendin zei dat je eigenlijk maar één tak moet behouden, en dat je de rest weg moet knippen. Wie weet helpt dat.



Snoeien geeft ruimte en kracht aan de bladeren en vruchten. Dat horen we zondag ook als Jezus zegt 'ik ben de ware wijnrank'. Met het beeld van de wijnstok en de ranken lijkt Jezus te spreken over verbondenheid. 'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie', zegt Jezus.

Het is een viering voor alle leeftijden. De inloop met koffie, thee en limonade is om 9.30 uur en om 10.00 uur begint de viering. We zitten rondom een boom waar verschillende vruchten aan zullen komen. Wat geeft jou voeding? Tijdens de 'heilige chaos' is de gesprekstafel dit keer niet in de kerkzaal, maar in de Ontmoetingsruimte, zodat daar alle rust is om met elkaar te kunnen praten. De cantorij zal de viering muzikaal ondersteunen. Van harte welkom!

Hester Wouda

Kerk in Actie - Opbrengst voor Moldavië

Wat hebben we een prachtige Koningsdag gevierd met rondom en in de kerk allerlei activiteiten met opbrengst voor ons projectland Moldavië. Er was een stand met producten uit Moldavië (binnen werden de wijnen verkocht), er was een grote boekenverkoop en ook het toiletbezoek met de bijzondere toiletdames leverden goed geld op! Samen kwamen we op het geweldige bedrag van bijna €800,- !! We willen iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen heel erg bedanken!

Met de opbrengst van Koningsdag (+/- 800 euro) voor Moldavië kan gerealiseerd worden:

€ 500 voor planten en materiaal zodat een familie met het kassenproject kan starten = bijna 2x kassenproject OF

€ 90 zodat een oudere een half jaar naar het dagopvangcentrum kan = 9 ouderen voor een half jaar naar dagopvang centrum OF

€ 40 voor zorg van een pleegkind gedurende een maand = 20 maanden zorg voor een pleegkind bekostigen OF

€ 15 voor schoolspullen zodat een kind/jongere naar school kan = voor 50 kinderen schoolspullen aanschaffen.

Om een indruk te geven wat er met deze hoeveelheid geld gerealiseerd zou kunnen worden.

Bethania krijgt dit geld via Kerk in Actie en bepaald zelf op dat moment wat noodzakelijk is.

Inmiddels hebben we als Via Pacis sinds de start van ons project Moldavië al +/- 4000 euro opgehaald. Hartelijk dank daarvoor!

Vandaag 10 mei besteden we weer aandacht aan Moldavië: tijdens de dienst wordt er weer een filmpje gedraaid Rainbow op bezoek in Moldavië (<https://www.youtube.com/watch?v=eSAX3-Nwc9c>)

Na de dienst zijn de producten van Moldavië weer te koop: wijn, zeepjes, geurstokjes, crème en dergelijke. Van harte aanbevolen, we hopen u daar weer te ontmoeten.

Namens de KIA Moldavië, Basje, Bart en Anke.

via A4

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Beetsterzwaag / Olterterp



10 mei 2026

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 12 mei in de Ontmoetingsruimte. We beginnen om 19:45 met koffie en thee. Diverse actuele onderwerpen zullen de revue passeren, zoals: Enquête, Dorpssteunpunt, Vertrouwenspersoon etc. Na de pauze wat luchtigers en is er volop ruimte voor onderling contact. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Eddy van Essen.