

3 mei 2026

Orde van dienst zondag 3 mei 2026, Ontmoetingskerk; 5^e zondag van Pasen - Cantate

Voorganger: Ds. J.D Visser, Harlingen

Welkom - Zingen Lied 216 - Stil Gebed - Bemoediging en Groet – Drempelgebed - Zingen Lied 98 : 1,4 - Gebed om Ontferming - Gloria – Lied 642 : 1,2,3,7,8 – (Moment met de kinderen - Zingen - Lied 783) - Inleiding op de lezingen - Gebed van de Zondag - Eerste Lezing Hooglied 2 : 8-14 - Zingen - Lied 629 : 1,2,3 - Tweede Lezing Johannes 14 : 1-6 - Zingen - Lied 629 : 4,5,6,7 – Preek - Orgelspel- Zingen Lied 907 : 1,4 – Gebeden - Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader - Inzameling van Gaven - Zingen Lied 978 - Zegen

Digitale collecte zondag 3 mei

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Bloemen voor lief & leed gemeenteleden

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Bloemen voor lief & leed gemeenteleden

Deze collecte is bestemd voor de wekelijkse bloemen in de kerk en voor attenties bij o.a. geboorte, huwelijk, jubilea, ziekte of ter bemoediging en voor bedankjes. Ook de Fair Trade pakketjes voor verjaardagen 85 plussers vallen hieronder én de kwartaalverjaardagsfeestjes voor deze doelgroep.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevr. Barry van der Woude, Huys ter Swaach, A 06

Dodenherdenking Beetsterzwaag met Marcel Möring, Euterpe en Sen Tjerra

Op 4 mei a.s. herdenken we weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. In Beetsterzwaag zal dat plaatsvinden in de Dorpskerk.

In deze bijeenkomst zal dhr Marcel Möring, schrijver en inwoner van Beetsterzwaag, vertellen over de ervaringen van zijn Joodse familieleden in het naoorlogse Nederland. "Vrede is niet het einde van de oorlog.

Na de oorlog gaat de oorlog door, op een andere manier: in de vorm van gemis, in de vorm van afwezigheid, als angst en vaak ook als onzekerheid." Medewerking wordt verleend door Euterpe en muzikaal gezelschap Sen Tjerra.

De bijeenkomst begint om 19:00 uur. Om 20:00 uur is er 2 minuten stilte en kranslegging bij het monumentje aan de voet van de toren. U bent van harte welkom!

Wie van de kinderen wil op 4 mei meehelpen en de kaarsen aansteken?

Bij de dodenherdenking in de Dorpskerk (zie boven) vragen we altijd enkele kinderen om een kaars aan te steken. Wie wil? Wie denkt dat zijn of haar kinderen wel willen? Graag even contact met Evert Kronemeijer, tel. 06 12 700 481

3 mei 2026

Herinnering Voedselbank

Voortaan staat élke zondag het krat van de Voedselbank klaar!

We waren gewend dat het alleen iedere eerste zondag van de maand *Voedselbankzondag* was. M.i.v. april **staat voortaan élke zondag het krat van de Voedselbank klaar**. Want, hoe meer producten hoe beter. Én nu hoeft er ook niet meer nagedacht te worden over welke zondag van de maand het is 😊 Élke zondag is het nu inleverzondag 😊

Zoals bekend zijn alleen houdbare producten geschikt. Ook kunt u **DE punten** doneren in het DE puntenbakje. Daarnaast is het nog mogelijk de Voedselbank **financieel te steunen**. U kunt uw gift overmaken op **NL 39 RABO 0101 7159 78** t.n.v. St. Voedselbank Opsterland. De donaties zijn bedoeld voor inkoop van producten en voor transport- en energiekosten. Al deze kosten worden steeds hoger.

Van harte aanbevolen en alvast dank!

De diaconie

Kerkklokkenactie

Heeft u op woensdagmiddag 29 april van **4:20 – 4:25** de klokken van de St. Martenskerk horen luiden net zoals vele andere kerkklokken in Nederland? Een oproep vanuit Kerkasiel Kampen en gesteund door Ds. Riemer Praamsma, Classispredikant Fryslân. Vijf minuten de kerkklokken luiden om aandacht te vragen voor het lot van de **420** gewortelde kinderen uit asielgezinnen in Nederland die in het asielsysteem vastgelopen zijn.

Ds. Praamsma heeft voor deze gelegenheid het volgende gedicht geschreven:

Klokslag 4.20

Vierhonderdtwintig kinderen:
hun ouders zijn ooit gevlucht,
vonden hier een veilige haven
maar: ze moesten wachten ...

Nu spreken de kinderen onze taal,
gaan hier naar school
en hebben hun vrienden in de straat:
net zo Fries, zo Hollands als wij.

Na jaren wachten, teleurstelling,
nieuwe hoop en toch weer wachten
is er dan eindelijk het antwoord:

Nee
ze moeten terug naar
huis?

De kinderen spreken onze taal,
gaan hier naar school
en hebben hun vrienden in de straat:
net zo Fries, zo Hollands als wij.

Het hart verstaat waar dit om gaat:

🔔
Mijn
🔔
land
🔔
Jouw
🔔
land
🔔
Ons
🔔
land
🔔

Slag op slag
Verbonden
met elkaar.

Muzikaal talent?

Speel je een muziekinstrument of hou je van zingen? Het cantorijbestuur lijkt het leuk om te kijken of we ter afwisseling in de diensten muzikaal talent uit onze gemeente kunnen inzetten. We zouden hierover eens willen brainstormen na de dienst van 10 mei (om 11 uur). Kun je dan niet, maar wil je wel hierover meepraten, laat het dan even weten aan Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com



Boeken verkoop op Koningsdag.

De verkoop van de boeken heeft € 288,20 opgebracht

De boeken die over waren zijn gedoneerd aan Dorcas, Bûkehiem en Ikehiem (Comm weg 2) waar ze een bib voor de bewoners gaan opzetten.

Hartelijk dank voor Uw donatie en aankoop.

Inge, Alle, Barta, Betty en Alie.

Overleven met verlies

Verlies en rouw – iedereen krijgt ermee te maken

Donderdag 7 mei 10.30 uur



Een afwisselende ochtend met verlies- en rouwtherapeute Renate de Vries – Martini

Rouw is een natuurlijke reactie op verlies. Niet alleen bij het overlijden van een dierbare, maar ook bij verlies van gezondheid of wanneer het leven anders loopt dan gehoopt. Rouw beweegt met je mee als een schaduw: soms stil op de achtergrond, soms onverwacht intens aanwezig. Op 7 mei willen we met elkaar stilstaan bij (levend) verlies en rouw.

Deze ochtend krijg je onder andere inzicht in:

- Wat rouw is en welke vormen van verlies er zijn
- Hoe kinderen en jongeren rouwen en hoe je hen hierin kunt bijstaan
- Wat “normaal” is in een rouwproces
- Hoe je iemand in rouw kunt steunen (en wat beter niet te doen)



Plaats: Ontmoetingskerk Beetsterzwaag,
Achter de Hiemen 41

Tijd: 10u inloop met koffie en thee, 10.30u start

Leiding: Renate de Vries – Martini, kerkelijk werker en verlies- en rouwtherapeut. Zie ook www.verliesmeniet.nl

Je hoeft je niet op te geven en toegang is gratis

welkom

Protestantse Gemeente Beetsterzwaag - Olterterp
viapacis.nl



All inclusive viering

Fiering foar eltsenien
voor iedereen van alle leeftijden



**moeder-
dag**

**Zondag 10 mei
9.30u inloop, 10u viering**

 **Ontmoetingskerk Beetsterzwaag
Achter de Hiemen 41**

 **viapacis.nl
Protestantse Gemeente
Beetsterzwaag - Olterterp**