

2 februari 2025

Orde van dienst om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk

Zondag 2 februari 2025, 4e zondag na Epifanie, thema: Wij delen vanmorgen brood en wijn als teken van Gods nabijheid

Voorganger: ds. Bart Elbert en organist: Hans Duizendstra

Orgelspel – Welkom - Eerste Psalm 139: 1 en 2 - Stilte moment - Onze Hulp en Drempelgebed - Lied 139d
kyriegebed met gezongen kyrie 301k - Loflied 274 – Kindermoment - RONDOM HET WOORD – Gebed -
Tenachlezing: Jesaja 61: 1-3 - Lied 530 - Evangelielezing: Lucas 4:21-30 - Lied 528 - Overdenking - Lied 273 -
GEBEDEN EN GAVEN - Voorbeden – stilte – DIENST AAN DE TAFEL - Gezamenlijk bidden en zingen lied 403 E –
Gezegend gij machtige God – Nodiging - Dankgebed - Slotlied 425 – Zegen - gezongen amen.

Digitale collecte Zondag 2 februari

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat -**Moldavië (2) - Kinderen en ouderen worden gezien***

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

* Moldavië is het armste land van Europa. Door werkloosheid en armoede werkt een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg thuis.

Meer lezen? kerkinactie.nl/moldavië

Bloemengroet

De bloemen van zondag 2 februari gaan als groet van de gemeente naar Fokke en Grietje van der Meer.

Mededelingen:

Afscheid Tjitske Kuiken als koster op zondag 2 februari a.s.

Voedselbank Opsterland

A.s. zondag 2 februari is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de Voedselbank.

In de hal van de kerk zal het bekende krat weer klaarstaan. Nog steeds hebben veel mensen hulp nodig en o.a. op deze manier kunnen wij hen steunen. Alleen houdbare producten zijn geschikt om te doneren.

Voorbeeld boodschappenlijstje:

Groente of fruit in blik of pot

Volkoren pasta, couscous, zilvervlies- of meergranenrijst en pastasaus

Peulvruchten uit blik of pot (bv. bruine/witte/kidney bonen, linzen, kikkererwten)

Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten

Olie

Thee, koffie, koffiemelk

Havermost, Brinta, Pannenkoekmeel

2 februari 2025

Broodbeleg
Toiletzeep, tandpasta
Schoonmaak-, wasmiddelen

Wat ook kan is DE punten doneren voor de Voedselbank. Hiervoor staat, ook in de hal, een leuk passend blikje klaar.

Van harte aanbevolen! De diaconie

Maak kennis met onze nieuwe predikant: Hester Wouda

Sinds 20 oktober 2024 mogen wij ds. Hester Wouda verwelkomen als predikant van Via Pacis. Hester Wouda werkte hiervoor in de Dorpskerk in Zuidhorn en woont samen met haar man en drie kinderen in Buitenpost. Hoewel ze blijft wonen in Buitenpost, reist ze met plezier de 25 minuten naar onze kerk. In de Ontmoetingskerk heeft ze bovendien een werkkamer. In haar vrije tijd zingt Hester graag; ze maakt deel uit van een koor in Groningen. Daarnaast trekt ze de hardloepschoenen aan om buiten te zijn en haar hoofd leeg te maken.

Haar weg naar het predikantschap verliep niet rechtlijnig. Na de middelbare school begon ze aan de studie theologie, maar om verschillende redenen stopte ze hier al snel mee. Dit bracht haar naar de kunstacademie in Kampen, waar ze een leuke en leerzame tijd beleefde. Toch bleef de interesse voor theologie aan haar trekken. Ze besloot terug te keren naar deze studie en na het behalen van de bachelor in Groningen rondde ze uiteindelijk ook een master af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, bij het Doopsgezind Seminarium.

Hester en haar gezin hebben een tijd in Brabant gewoond, waar ook hun drie kinderen werden geboren. Ze werkte toen bij de doopsgezinde gemeente van Rotterdam. De liefde voor het Noorden bracht hen uiteindelijk naar Buitenpost. Hier deed Hester invalwerk in diverse gemeenten en raakte betrokken bij de PKN-gemeente. Na een aanvullende opleiding stapte ze over naar de Protestantse Kerk en ging aan de slag in Zuidhorn.

Sinds Oktober 2024 is ze predikant bij Via Pacis. Bij haar eerste ontmoeting met onze gemeente voelde ze een klik. "Het voelde goed," vertelt Hester. Ze ziet uit naar een waardevolle en inspirerende tijd in onze gemeenschap.

Wat Hester het meest aanspreekt in haar werk is de veelzijdigheid. Van gesprekken met mensen thuis tot het werken met verschillende generaties: "iedere dag brengt iets nieuws". Ze laat zich graag inspireren door ontmoetingen, kunst, poëzie en muziek. "Ik vind het leuk om met jong en oud te ontdekken wat de eeuwenoude bijbelverhalen ons vandaag te zeggen hebben. Deze verhalen zitten vol wijsheid, maar ook met de menselijke worstelingen die we allemaal wel ervaren. Het grote verhaal van bevrijding geeft dan hoop en kracht om ons in te zetten voor recht en vrede/ heelheid." Ze vindt het mooi dat de kerk een plek kan zijn waar we dit samen met vallen en opstaan mogen leren en mogen ervaren dat we de enigen niet zijn, we mogen instappen in lange traditie.

Wij heten Hester Wouda van harte welkom bij Via Pacis en kijken uit naar een mooie samenwerking. Wilt u haar beter leren kennen? Spreek haar gerust aan na een dienst of maak een afspraak.

Geschreven door: Hester Zuidema

ds. Hester Wouda tel 06 19704879 e-mail h.j.wouda@gmail.com