

11 mei 2025

Dienst zondag 11 mei 2025 om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk
Voorganger Ds. S. Ypma, Franeker
Organist: Hans Duizendstra

Digitale collecte Zondag 11 mei

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: **NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie**

De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Kerk in Actie - Werelddiaconaat

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Moldavië (nr. 5 van totaal 8 in 2025) - Kinderen en ouderen worden gezien

Moldavië is het armste land van Europa. Door werkloosheid en armoede werkt een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg thuis.

Meer lezen? kerkinactie.nl/moldavië

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag gaat naar mevr. Aly Dijkstra-van Dijk.

Inleverdatum kopij ViaVia

De eerstvolgende ViaVia verschijnt **in de laatste week van mei!** Dit nummer loopt tot en met 3 augustus. De deadline voor het aanleveren van de kopij is **vrijdag 9 mei**. U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl. Uiteraard kunt u uw kopij ook op papier inleveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk.

Hallo zangers en musici,

We willen de dienst van 18 mei graag met muziek en zang vormgeven. Willen jullie meedoen?

Wil je een keer lekker meezingen in de dienst en samen liedjes oefenen van te voren, geef je dan op bij [Jan Andries \(dirigent van de cantorij\)](mailto:Jan.Andries@cantorij.nl). Speel je een muziek instrument en wil je graag met anderen in een groepje de muzikale omlijsting verzorgen van deze dienst, geef je dan op bij [Jan Andries](mailto:Jan.Andries@cantorij.nl) jannomiem@gmail.com

Dan maken we er samen met Hester (onze dominee) een vrolijke muzikale kerkdienst van!

Basje Wentink (06 15188017)

Wereldwinkel

Op zondag 11 mei presenteren we weer producten uit de Wereldwinkel van Heerenveen. Leuke cadeautjes die u kunt aanschaffen met een goede bijdrage aan de maker in andere landen.

Ook zijn Moldavische producten aanwezig, die u kunt aanschaffen: wijn, thee-cadeautjes, handcrème en honing.

De voorlopige opbrengst tot nu toe voor Moldavië (via collectes en het aanschaffen van producten en giften) is ongeveer 1250 euro. Ook 11 mei is de collecte weer voor Moldavië.

Van harte bij u aanbevolen!

Namens de werkgroep Kerk in Actie Bart, Anke en Basje.

11 mei 2025

Tsjerkepaad 2025

Van 12 juli t/m 13 september hopen we weer Tsjerkepaad te houden in de St. Martenskerk. De kerk bekijken is al bijzonder, maar als aanvulling denken wij aan 'een kleine tentoonstelling' van **rouwgebruiken/rouwrituelen**. In overleg met het graftrommelmuseum te Veenhuizen mogen wij 3 graftrommels van hen lenen. Dat vinden wij een beetje weinig voor een tentoonstelling, daarom vragen wij u of u nog iets bijzonders heeft bewaard dat passend is bij de periode vóór 1950.

Enkele voorbeelden: een rouwsluier of hoed, die gedragen werd bij een begrafenis. Een speciaal rouwgedicht, een foto van witte rouwkleiding of rouwkoets. Rouwsieraden of enz. enz. Uw verhaal daarbij horen wij graag. Namens de commissie.

Betty Hansma tel. 383920

Van de predikant

Deze week genoot ik nog na van de mooie reis die ik samen met onze oudste dochter maakte door Andalusië. Wat me opvalt is dat je (ik denk sinds de coronatijd) voor steeds meer activiteiten ruim van te voren kaartjes moet kopen. Zo was het Alhambra voor de komende maand uitverkocht en zelfs voor een natuurgebied waren de komende weken geen toegangskaartjes meer. Zo gaat het spontane er wel een beetje vanaf! Het voordeel is dat je hierdoor dan weer andere verrassende dingen kunt doen. Zo ontdekten we dat een bergwandeling vlak bij ons hotel prachtige uitzichten bood en lieten we ons verrassen door de bijzondere planten en dieren die we daar tegenkwamen.

Over spontaniteit schrijft Dominicaan Timothy Radcliffe in 'Waarom ik christen ben' dat het iets is wat je kunt leren. Dat klinkt tegenstrijdig, maar hij schrijft: 'Je oefenen in spontaniteit kost jaren van kleine goede daden, van fouten maken en opnieuw proberen.' Het gaat er dan niet om dat je iets willekeurig doet, maar om creatief te handelen in het moment. Een mooie gedachte als je baalt omdat je geen toegangskaartje meer kunt kopen, maar ook voor ons als gemeente, dat we met vallen en opstaan lerende gemeente mogen zijn om te ontdekken wat God ons laat zien in de alledaagse dingen die op ons pad komen.

Als je een vraag hebt of iets kwijt wilt, laat het gerust weten, of loop een keer (spontaan ;)) binnen bij het inlooppuur tussen 12 en 13 uur in de Opkamer.

Hester Wouda

Nijkleasterkuier, ga je mee?

Iedere woensdagochtend is er een Nijkleasterkuier vanuit Nijkleaster in Jorwerd. Op woensdag 11 juni ga ik erheen, ga je mee? Om 8.15 uur vertrekken we bij de Ontmoetingskerk. Dan zijn we hopelijk goed op tijd voor het programma dat om 9.30 uur begint in de kerk van Jorwerd voor een programma van stilte, bezinning en verbinding. Na het ochtendgebed volgt de Nijkleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. De ochtend duurt tot 12.30 uur. Graag zelf je eigen lunch meebrengen. Zie voor meer informatie:

<https://nijkleaster.frl/programma/woensdagmorgen-kleaster-kuier/>

Ik heb vier plekken in de auto. Als we met meer zijn dan kijken we wie nog meer kan rijden. Het is dus fijn als je kunt laten weten of je mee wilt: h.j.wouda@gmail.com.

Hester Wouda